

בוקר טוב, שלום לכולם

אני מניח שלא כולם מכירים אותי, שמי דן אילני, עובד בפיתוח בקבוצת האופטימיזרים, קרוב לעשר שנים ב-SolarEdge.

כשביקשו שאדבר בטקס, אני זוכר שחשבתי "למה דווקא אני?", הרגשתי שיש מתאימים וראויים ממני, בני משפחה וחברים קרובים, קולגות מהשירות הצבאי ומהיחידה, שותפים לדרך מתחילת ימיה של SolarEdge ועד היום. אבל ככל שעבר הזמן הבנתי שאולי זאת בדיוק הכוונה – להראות איך האישיות היוצאת דופן של גיא השפיעה לא רק על המעגל הקרוב ביותר אליו. למרות שאני מכיר את גיא "רק קצת", עדיין - החודשיים האחרונים היו הקשים והעצובים ביותר שלי בחברה. אבל אני יודע שגיא היה רוצה שהעננה הזו תחלוף עבור SolarEdge ושהפוקוס שלנו יחזור לאתגרים שלפנינו ולעבודה שהוא כל-כך אהב. ובדיוק ברוח הזו התכנסנו פה כולם דווקא כדי לחגוג את החיים יוצאי הדופן של גיא ואת ההישגים הבלתי-נתפסים שלו.

את השם גיא סלע שמעתי פעם ראשונה לפני בערך עשר שנים. זה היה תוך חיפוש עבודה בזמן הלימודים ואני זוכר שפניתי ל-SolarEdge בשעות הערב המאוחרות באיזשהו יום באמצע השבוע. אחרי כמה דקות הגיעה תשובה, די בנאלית, "קיבלנו את פנייתך, אנא שלח קורות חיים וניצור קשר במידה ותמצא משרה מתאימה". על החתום – גיא סלע. ואני זוכר שחשבתי שני דברים: יפה שענו כל-כך מהר יחסית לשעה כזו מאוחרת, וגם איזה שם דומיננטי זה "גיא סלע" לרכזת משאבי אנוש. כמה חודשים אחר-כך, למדתי להכיר, עם הזמן, את גיא. בהתחלה מסיפורים על אותו מנכ"ל כל-יכול, אך גם צנוע ואנושי, מין סופרמן שכזה בגרסת מכנס קצר וכפכפים. בהמשך הצטרפתי לשיחות ודיונים בהן נחשפו כל הנוכחים ליכולת ניתוח הנתונים המדהימה שלו, קריאת המצב הנתון, שקלול הפרמטרים ובחירת המסלול הנכון תוך חיזוי העתיד הקרוב והרחוק בצורה מפורטת שבהמשך גם תתגלה כמדויקת להפליא, ועד להודעות Whatsapp המבקשות מגוון חלקי מתכת לאופנוע, כבלי חשמל וחוטרים, דבקים ומיטב הברגים שיש ל-SolarEdge להציע, רק כדי "לבדוק משהו".

קראו לו איש חזון, גאון, יצירתי, non-conformist, מהפכן, מקורי, חדשני, לא קונבנציונלי, חי מ"חוץ לקופסא", מנכ"ל דומיננטי חסר פשרות, כזה שמסוגל "להזיז הרים", איש עשייה תמידית. המורשת של גיא היא לחשוב על איך הוא חי את חייו ומה הוא השאיר אחריו, את הדברים שעשה, הדברים שאמר, ואת העקרונות שלו. השילוב של קריירה ומשפחה באופן יוצא דופן, ההנאה מהדרך ומהעשייה, המחשבה התמידית על מה נכון לעשות ולא מה קל לעשות, לעקוף את היעדים שהצבנו לעצמנו תוך שאיפה למצוינות בכל תחום. הוא האמין שהעתיד לא שייך לאלו עם היכולות של היום, אלא של המחר וצפונה משם, ודחף את עצמו ואת אלו שסביבו לשאוף ליותר. אומרים: "אם אתה רוצה ללכת מהר, לך לבד. אבל אם אתה רוצה ללכת רחוק, לך ביחד", וגיא ידע להקיף את עצמו באנשים הנכונים כדי ללכת הכי רחוק שאפשר. הוא עשה דברים מדהימים, לעבוד על מוצר מהפכני אחד לאורך קריירה זה יוצא דופן. לפי הספירה שלי – גיא עבד על בין 4 ל-6 כאלה, אולי אפילו יותר. סטיב ג'ובס אמר פעם:

Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them because they change things, they push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

בעולם בו רשתות חברתיות משתלטות על הזמן הפנוי שלנו, עולם בו תשומת הלב שלנו הופכת למצרך מבוקש ביותר, קל יותר להדגיש את הישגיו המדהימים של גיא. עבורי לפחות זה המסר שאקח איתי להמשך – להתרכז בעשייה משמעותית, לעסוק בעיקר ולא בתפל, ולא לשכוח ליהנות מהדרך. "לחלום בקטן ולחלום בגדול זה אותו מאמץ, אז למה לא לחלום בגדול?", זוהי לדעתי תמצית משנתו של גיא.

גיא, חלמת בגדול, היית עמוד האש שהולך לפני המחנה ואנחנו כולנו כאן מחוייבים להמשיך במלאכה, לקחת קדימה את החלום ולפעול להגשמתו.

לראות פה את כולם, ממחיש את גודל ההישג, אני בטוח שגיא היה מתרגש לראות את זה.

אסיים במילותיו – Onwards.

תודה.